

Slotgedicht 'Van waarde blijven'
NVTZ, 9 november, Evoluon Eindhoven

Door: Anouk Saleming

We hebben zorgen
we maken zorgen
en we zorgen
Zorg is mensenwerk
en de zorg loopt achter, zegt Prinses Laurentien
Er moet beweging in!
Standpunten staan al te lang op één plek te roepen
zonder te luisteren
want hoe kunnen we weer luisteren?

We willen verbinden
 vertrouwen
 vernieuwen
zegt André Rouvoet
 ver-binden
 ver-trouwen
 ver-nieuwen

Hoe kunnen we die verre woorden dichtbij ons halen?
En wanneer is afstand nodig om echt te kunnen zien?
Tellen we, of ver-tellen we?

Hoe kunnen we weer nieuwsgierig worden?
Hoe kunnen we toezicht houden met onze ogen toe?
Met ons hart open
met al onze zinnen
en onze angsten

Als we pleisters plakken om te monitoren
vergeten we dan niet het kusje en het koekje?
want die helpen ook!
Als straks alles is opgeslagen in de Cloud
vergeten we dan niet af en toe naar de wolken te kijken?
Want geluk hangt in de lucht
net als dagen om te plukken
Als we een goed huwelijk willen
dat geen mengsel is, zoals Philips het zegt,
maar een verbinding,
vergeten we dan niet elkaar de waarde-ring om de vinger te schuiven
'ja ik wil' te zeggen
en met die vinger naar boven te wijzen
voor een ander perspectief
Het liefst tegen de klok in
want dan winnen we tijd

Want dan zullen we lang en gelukkig leven
lang en gelukkig lezen

in het gesigneerde voorleesboek van Prinses Laurentien
Voor volwassenen die de weg een beetje kwijt zijn
Als je je echt verloren voelt
kun je altijd zoeken naar verbinding
over een balustrade hangen en zwaaien naar elkaar
of met een 'groothengel' naar ideeën van anderen vissen

Toe zicht houden

Het is gehouden

Het is gezien

Het is niet onopgemerkt gebleven

Toe zicht houden

Toe maar

Toe dan

Toe